

†

Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

Albert, Frans DE RUYVER

**zoon van wijlen Leopold De Ruyver(+)
en van Maria Dekens.**

Geboren te Asper op 19 maart 1946 en
godvruchtig overleden in het A.Z.
St.-Elisabeth te Zottegem
op 5 oktober 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Namis : vrijdag 25 oktober om 19 uur.

De families De Ruyver - Dekens,

danken U oprecht voor uw bliken
van deelneming in hun rouw.

Sterven is een onafwendbaar gebeuren dat ieder mens moet ondergaan. Het brengt steeds pijn en droefheid met zich mee wanneer dat laatste afscheid moet geschieden.

Veel te vroeg is onze dierbare overledene van ons heengegaan. Het lijden en de beproevingen heeft hij met geduld gedragen.

Lieve moeder, tante, broers, familie en vrienden, hoe pijnlijk het afscheid valt, troost u met de zekerheid dat onze genegenheid altijd blijft leven, ook over de dood heen.

Moge hij nu rusten bij de Heer, op wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld en bidden wij dat God hem als een barmhartige Vader opneemt in Zijn Koninkrijk en deelachtig maakt aan Zijn heerlijkheid.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer - Brakel