

Het eeuwig Licht verlichte hem.

†

Bid voor de zielerust van de

Heer

**Albert, René, Georges
DE RUYVER**

echtgenoot van

Mevrouw Anna, Sara, Maria DE BACKER.

Geboren te Elst op 21 juni 1913 en godvruchtig overleden in de St.-Franciskuskliniek te Brakel-Opbrakel op 5 augustus 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Krijgsgevangene in de oorlog 1940-1945.

Spijts het ongezonde werk in de koolmijnen heeft de overledene toch een schone ouderdom bereikt.

Nochtans was hij reeds vele jaren getekend door de gekende mijnwerkersziekte: « Stof op de longen » klinkt dit in de volkstaal. Vooral de laatste jaren en maanden zagen wij hem stilaan wegwijnen. Zo kunnen wij eigenaardig genoeg spreken van de dood als van een

bevrijding en een verlossing: « Hij is nu verlost van zijn lijden en pijn ».

In zijn leven, vooral in zijn laatste lijdensweg vond hij liefde, troost en sterkte bij zijn echtgenote en zijn kinderen. Naar waarheid mogen wij zeggen dat zij in alle stilte genoten van een al te vroege, maar welverdiende rust.

Nu hij van ons is heengegaan vragen wij de goede God dat hij deze overledene mag opnemen in Zijn hemelse Vreugde.

« Verleen, o Heer, aan uw dienaar, bij U een plaats van licht en vrede. Vergeef hem de schulden die hij in zijn menselijke zwakheid heeft begaan en neem hem op in uw Vaderhuis. Amen ».

De namis zal plaatshebben op zondag 30 september te 9 u. 30 in onze parochiekerk.

De families DE RUYVER, DE BACKER,
ROMEYNS, DE LANGE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel