

Ik weet dat Ik te jongste dage zal verrijzen !
(Job, 19.)

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ALOIS DE RUYVER

weduwnaar van Mevrouw
Maria MACHTELINCKX

geboren te Zegelsem, op 17 oktober 1885 en
godvruchtig overleden te Gent op 27 oktober
1973, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.



De families DE RUYVER, MACHTELINCKX,
LODENS en MINCKE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

De dood verrast nooit degene die christelijk
geleefd hebben ; zij zijn altijd gereed en ver-
wachten de dood op elk ogenblik ; zij ster-
ven gerust en de dood geleidt hen naar de
vreugde van de Heer.

Diepe godsdienstzin en werkzame dienst-
baarheid : het kenmerk van een CHRISTEN-
WAARDIG leven hier op aarde, - het tekent
het hele leven van de duurzame afgestorvene.

God dankbaar, mocht hij op zijn leven
terugblikken en met de psalmist uitroepen :
«... Ik heb de weg van de Heer bewandeld
en Ik ben mijn God nooit ontrouw geweest.»

Werk, afstand of weersomstandigheden...
niets kon hem beletten aanwezig te zijn op
de zangherhalingen, die het hem mogelijk
maakten tientallen jaren de sterke zanger
te zijn van het parochiaal koor - het latijn
was er zijn tweede moedertaal geworden ! -

Iedereen had bewondering voor zijn weer-
galoze helderheid van geest ; zijn raadgevin-
gen werden met dank aanvaard, want zijn
plicht ging voor alles, zijn voorbeeld gaf hem
recht van spreken.

Bemide kinderen, kleinkinderen en fami-
lie, ik draag mede in het graf de herinnering
aan de liefde en de zorgen, die ik van U
vooral tijdens de periode van ziekelijkheid
heb mogen ondervinden. Dat de Heer het U
in eeuwigheid vergelde.

Vaart wel, allen, en bidt voor mij vooral
tijdens deze Allerzielenmaand.

In paradisum deducant te angeli... (ten
paradijze geleiden hem de engelen).