

Zalig de vreedzamen want ze zullen kinderen Gods
genoemd worden. (Ev.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mejuffer Amelberga DE RUYVER

dochter van wijlen

Henri en Melanie VAN DEN HAEEVELDE,

geboren te Mater, de 9 juli 1883, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, de 5 maart 1961, bediend
met de HH. Sacramenten der zieken.

**Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
Confrerie van de H. Amelberga en v. h. H. Hart.**

Stil en eenvoudig, diep godvruchtig, minzaam voor
allen is zij door het leven gegaan. Niet alleen vervulde
ze stipt haar godsdienstige plichten, maar maakte goed
gebruik van de nabijheid der kerk om veelvuldig de
H. Mis bij te wonen ook in de week, en bevorderde
ze zo Gods eer in onze kerk.

Duurbare broer, zusters, schoonzuster en familie,
hebt dank voor uw genegenheid en vriendschap.
Vaartwel, en vergeet mij niet in uw gebeden.

Ten Paradijze geleiden u de Engelen,
bij uwe aankomst nemen de martelaren u op
en geleiden u in de heilige stad Jeruzalem.
Het koor der Engelen ontvangen u
en mocht gij met Lazarus, eens zo arm,
de eeuwige rust vinden.

H. Amelberga, patrones, bid voor ons !

R. I. P.



Mejuffer Eudoxie DE RUYVER ;

Mevrouw Weduwe Désiré BOSTIJN-DE RUYVER,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE RUYVER - VAN
DER BEKEN, kinderen en kleinkinderen,
*haar broeder, zusters, schoonzuster,
neven en nichten ;*

De familiën
DE RUYVER en VAN DEN HAEEVELDE.

**BEDANKEN van harte voor de bliken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers