

En als ik ben heengegaan  
en een plaats voor u heb bereid,  
kom ik terug, om u op te nemen bij Mij,  
opdat ook gij zult zijn, waar ik ben.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## Daniël DE RUYVER

zoon van Albert en Julienne  
DE RUYVER(†) - VAN DER ZWALMEN

geboren te Sint-Martens-Lierde  
op 28 december 1945  
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-  
ziekenhuis te Zottegem op 28 maart 1989,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.



De families

DE RUYVER en VAN DER ZWALMEN

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Je komt in je leven tienduizend mensen  
tegen, maar een ziel niet één keer.

Je weet niet wat er in een mens omgaat,  
aan angst en onzekerheid, aan nooit vervulde  
dromen, aan verborgen troost. Daniël moest  
roeien met de riemen die hij had, moest  
leren leven met zijn onmacht. Als het in de  
natuur pas lente was geworden, en hij drie-  
enveertig, moest Daniël toch toegeven dat het  
al herfst werd in zijn leven, zo langzamer-  
hand... Ziek was hij en hij zou niet meer  
genezen.

Zijn grote troost, bij tij en ontij, dat hij  
thuis mocht zijn bij moeder.

Dat wist hij goed, heeft het ook gezegd :  
„ wat zou ik zonder jou, moederlief ? ”.

Moederliefde die geen woorden hoeft. Pure  
toewijding en zorg. Moedertrouw die meegaat  
in het lijden. Met de pijn die een moeder  
lijden moet, de troost die een piëta bieden  
kan.

Buren en vrienden troosten en zeggen dat  
Daniël nu gelukkig is, met een hoofd waarin  
het nu ook lente is.