

Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het
eeuwig leven. Symbolum.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DE RUYVER

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Clemence DE SMET

geboren te St. Martens-Lierde, den 14 Januari 1871
en aldaar godvruchtig overleden den 24 November
1945, versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.

De zoetste vertroosting die men in het graf
medeneemt, is de getuigenis dat men een onberis-
pelijke echtgenoot, een oprechte en standvastige
vriend, een teedere en liefdevolle vader geweest is
en dat men aan zijne kinderen de ware beginselen
en het voorbeeld der christene deugden als erteuis
achterlaat.

H. Franciscus van Sales,

Dit is zijn roem, de getuigenis van zijn geweten,
dat hij in eenvoudigheid des harten en in op-
rechtheid Gods en niet in menschelijke wijsheid,
maar in Gods genade leefde in deze wereld.

II Cor. 1-12.

Groot zullen zijne verdiensten zijn daar hij met
den Apostel mag zeggen: « Ik heb den goeden
strijd gestreden, mijn loopbaan afgelegd, het geloof
bewaard; thans wordt mij de kroon der gerechtig-
heid gegeven. »

Heilige Maria, toon dat Gij mijne Moeder zijt
en wees voor mij de deur des Hemels.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en bloed-
verwanten, vaartwel! Het is geschied zooals het
den Heer behaagd heeft. Zijn heilige naam zij geze-
gend. Blijft elkander beminnen. Volhardt in de
vrees des Heeren en eens zien wij elkander terug in
den Hemel. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 dagen afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer. Nederbr

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelne-
ming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden
wij U onzen oprechten dank.

Mevrouw Emiel DE RUYVER, geboren Clemence DE SMET;
Zijn kinderen en kleinkinderen;
De Familiën DE RUYVER, DE SMET, DE GEETER.