

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel - Henri DE RUYVER

weduwnaar van Mevrouw

Marie Van Cauwenberghe

geboren te Nederbrakel, de 4 Februari 1905,
en overleden te Heist-Duinbergen de 12 Februari 1954.

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Oud-Strijder 1940-'45.

Het is maar al te waar gebleken, dat de duurzame echtgenote van de overledene haar man opwachtte in de hemel, en zij ervoor gebeden heeft in dezer voege: " Heer laat nu ook mijn man gauw, zeer gauw naar de hemel komen, naar Uw Rijk van liefde en vrede waar de mensen elkaar geen kwaad meer doen; laat hem niet in zijn eenzaamheid langer dolen op de wereld, ... Wellicht om wille van die bede die God heeft vooruit gezien stond het van alle eeuwigheid in zijn algoede voorzienigheid geschreven, dat beiden samen naar de eeuwigheid zouden geroepen worden.

Niet alleen dringend in zijn hart, maar ook hoorbaar heeft de duurzame overledene gesmeekt: " Neem me mee; laat me met U gaan ... Betere getuigenis voor de goede overeenkomst hun hele leven lang kan niet

gegeven worden. Zij hebben de plicht en de kunst verstaan, dat man en vrouw, voor elkaar liefdevol zorgende in het aardse leven, also elkaar moeten helpen bij O. L. Heer te gaan. Zijn afsterven is hiervan wel een zeer treffend voorbeeld.

Lieve moeder, duurzame familieleden voor U allen kan het wel een harde beproeving zijn. Maar wij hebben reeds O. L. Heer bedankt dat hij onze gebeden verhoord heeft, zodat we nu voor eeuwig met mekaar, mijn vrouw en ik, duizendvoudig meer dan op de wereld, kunnen gelukkig zijn. Deze gedachte weze voor U een troost. Wij vergeten U niet. Weest ons ook steeds in-dachtig in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef hun de eeuwig rust.

300 d. afl.

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

*Mevrouw Camiel DE RUYVER-VAN
DE CAPELLE;*

*De familiën DE RUYVER, VAN CAU-
WENBERGHE, VAN DE CAPELLE
en BUYLE.*