



Blijvend aandenken aan

M E V R O U W

Zulma DE SAEGHER

echtgenote van de heer

Emeric GOOSSENS

geboren te Stekene op 31 maart 1923 en
godvruchtig overleden in het ziekenhuis
"Maria-Middelares" te Gent op
18 juni 2000, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden,
K.V.L.V. en Ziekenzorg.

De familie **dankt U** voor de blijken van
medevoelen in het pijnlijk verlies dat
hun komt te treffen.

*Er was een warme hand
die de uwe omslaat.*

*Er was dit hulpeloos gebaar
van genegenheid en medeleven.*

Het was een stil afscheid.

Rust nu in vrede

Uw strijd is gestreden.

*Ge hebt alles meer
dan moedig weerstaan.*

*En wie kan begrijpen
wat ge hebt geleden.*

*Wie kan aanvoelen
wat ge hebt doorstaan.*