



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Remi DE SCHRIJVER

echtgenoot van Rachel GAUQUIER,

geboren te Ronse op 14 juli 1912
en er godvruchtig overleden op 23 juli 1982,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

De Bijbel vertelt ons het mooie verhaal van Job. In 't kort: Job, Gods getrouwe man, was rijk en gelukkig, in zijn gezin, in zijn goederen, hem ontbrak niets. De duivel kreeg toelating Jobs trouw op de proef te stellen, en in een niets van tijd, troffen Job de ergste kwalen en rampen en Job stond naakt en ziek op straat. Job zei: "God gaf, God nam, Gods naam zij gezegend". Korte zinnekes, maar zo moeilijk in waarheid en oprechtheid uit te spreken. Job had alles verloren, tenzij zijn trouw aan God.

De dierbare overledene, die wij vandaag betreuen, was een van die sterke, noeste landlieden, voor wie geen werkdag te lang en geen arbeid te zwaar was. Remi was gelukkig in zijn gezin, omringd door vrouw en kinderen en welstand door het bewerken van zijn landerijen, velden en weiden. Zo verliepen vele gelukkige jaren. Toen kwam de tijd der beproeving... De ziekte en het lijden sloegen toe, de sterke man werd neergeveld door een

verraderlijke kwaal. Dag na dag stillekens achteruitgaan, niets meer kunnen doen dan wachten: eerst, hoopvol wachten op beterschap; nadien, gelaten wachten op de verlossende dood. Na in geloof en oprechtheid zijn Heer ontvangen te hebben, ging Remi het Rijk binnen waar geen tranen, geen pijnen, geen rouw meer zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen samen waren wij gelukkig. Gij waart mijn vreugde en fierheid.

Ik dank U voor uwe genegenheid en onophoudelijke zorgen. Moge de Heer U zegenen. Dierbare, familie en vrienden, weest mij indachtig in een vroom gebed.

O.-L.-Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

—

De families DE SCHRIJVER-DE CLERCQ en
GAUQUIER-VAN MALDERGHEM

danken u voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Drukk. Botteldoorn, Maarkedal (Etikhove).
Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse.