

Barmhartige Jezus, dat Uwe genade zich ontferme over de ziel van hem, welke heden voor U komt te verschijnen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Richard De Schryver

Weduwnaar van Mevrouw

Maria Van Der Meulen,

geboren te Sint Martens-Lierde, de 14 October 1884
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de
7 October 1953, gesterkt door de H.H. Sacramenten
der stervenden.

Eenvoudig van zeden, rechtzinnig en oprecht in
zijn woorden, werkzaam en gediensstig, heeft hij al
zijn levensdagen in eer en deugd en in openbare
achting doorgebracht.

Hij heeft ellendige dagen en droevige nachten
doorgebracht, doch te midden zijner smarten heeft
hij tot de Heer geroepen en zijn lijden verduuldig
verdragen tot de dag die God bestemd had om de
eeuwige beloning te schenken.

Duurbare kinderen en kleinkind, ik wilde nog
wel langer lief en leed met U allen delen, maar de
Heer heeft me teruggeroepen. Laten we nederig
buigen voor Zijn heilig raadsbesluit. Dank voor
uw diepe genegenheid en uw vele goede zorgen.
Bidt voor mij en ook ik zal U niet vergeten bij
God.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. afl.

Uitg. M. De Vos, Martens-Lierde.

De Familiën DE SCHRUYVER, VAN DER MEULEN,
MATTHYS, DE SMET,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.