

"Ik ben de Verrijzenis en het leven.  
Wie in mij geloven kan, zal voor  
eeuwig leven .., Joh. 11, 25-26

†

In uw barmhartigheid, God,  
bevelen wij de heer

## **Triphon Deschrijver**

weduwnaar van mevrouw  
**Felicia Depril**

geboren te Everbeek op 8 mei 1893 en  
schielijk overleden te Overboelare op  
14 maart 1975, gezalfd in extremis.

---

De families

Deschrijver, Depril,  
Deruyver, Cobbaert

danken u voor uw blijken van  
medeleven en kristelijke deel-  
name in hun rouw.

Zonde, lijden en dood, vormen de  
hinderpalen tot het ware geluk. Met  
menselijke krachten zijn zij niet te  
overwinnen. Dit is het lot van alle  
kinderen van Adam.

Alléén Kristus, de Zoon van God die in  
de wereld komt, heeft ze overwonnen :  
de zonde door zijn Rijk van Liefde, het  
Lijden door zijn aanvaarding tot op het  
Kruis, de dood door zijn Verrijzenis.

Heer, bij het heengaan van onze dier-  
bare beseffen wij nogmaals wat wij  
mensen zijn. Sta ons bij op deze levens-  
weg zodat wij in liefde en dienstbaar-  
heid, elke dag, nader tot U en tot  
elkander mogen groeien. Verdiep ons  
geloof zodat wij met U mogen opstaan  
voor het geluk tot in het eeuwig leven.

---

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare