

*In 't lijden trouw zijn
maakt schitterende getrouwen,
Stille getrouwen liggen gekroond in 't graf.*
C. Verschaeve.

†

Gedenk in uw gebed de ziel

van Heer

Frans De Schuyteneer

Echtgenoot van Mevrouw

Hélène VAN DER SCHUEREN

geboren te Idegem, de 4 oktober 1907 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, op 1 maart 1967, gezalfd en gesterkt door de H. H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Een zeer braaf man is heengegaan die zich ijvervol wijdde aan zijn gelukkig gezin.

Liefdevol heeft hij zijn krachten tot het uiterste gegeven. De Heer die elk zijn talenten toevertrouwde vond hem als de voorzichtige en ijverige dienaar die Hem dubbel en meer terugbracht.

Niemand deed vergeefs beroep op zijn hulp.

Bemide echtgenote, ik ging u naar de Heer vooraf, maar in Zijn liefde ben ik meer dan ooit bij u.

Wij waren gelukkig met onze kinderen. Zij zullen uw troost en uw steun zijn. Houdt in uw dagelijks gebed mijn gedachtenis in ere.

Mijn dierbare familie en mijn vele vrienden, broos en kort is het leven, maar eeuwig de vreugde bij de Heer. Ik dank u allen voor uw steun, uw liefdevolle en onbaatzuchtige hulp. Blijft mij nu ook met een gebed gedenken, gij vooral, mijn bemide schoonzuster, in uw toewijding aan de Heer.

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, bid voor ons.

Uitgeverij Cyriel Vlassenbroek, Idegem

De familiën **DE SCHUYTENEER. VAN DER SCHUEREN,
VAN DER BIEST, MERCKX,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U