

Gelijk een kranke bloem, die op den autaar staat,
daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat,
zoo bloeide en geurde gij,
eilaas, en 't is voorbij. G. G.



— Bid voor de zielerust —

VAN

ELZA DE SCHUYTER

dochter van

HENRI en LIZA DE KEYSER

geboren te Gilly, den 19 Februari 1928 en god-
vruchtig overleden te Vosselare, den 30 Augustus
1948, getroost en gesterkt door de H. Sacramenten.

Zij was lid der Congregatie

Twintig jaar! Nauwelijks in 't begin van de volle
levenszomer. En ja! "gelijk 'n bloem, pas ontloken
en vertrappt, is zij verschenen en verdwenen.,,"

H. Bonaventura.

Zij was 'n levenslustig en vrolijk meisje: trouw
verkleefd aan haar ouders, de lieveling van haar
zuster, de graag geziene gezellin. Maar 'n onver-
biddelijke kwaal heeft haar aangegrepen. Zij vocht
en streed er tegen, zij wilde niet ziek zijn.

Goede zorg en knappe behandeling van bekwame
artsen, gebeden van ouders en familieleden baatten
niet. De ziekte ging stilaan haar weg en veldte ten
slotte haar slachtoffer neder. "Wat zijn Gods wegen
en werken ondoorgrondeijk.,," H. Schrift.

Duurbare Ouders, teergeliefde Zuster, dank om
uw grote offers, om uw tere zorgen voor mij. Wij
baden zo dikwijls "uw wil geschiede.,," Hier nu ook
is Gods heilige wil geschied. Onderwerpen wij er
ons demoedig aan, och ja met tranen in de ogen
en leed in 't hart, maar in de blijde hoop van 'n
eeuwig wederzien. Intussen bidt voor mij, uw te
vroeg heengegane dochter en zuster.

Familieleden, Congreganisten, gedenkt u mijner.
H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Henri De Schuyter-De Keyser :

Mejuffer Aline De Schuyter;

De familie De Schuyter ;

De familie De Keyser,

zeggen U hun oprechten dank
om uw blijken van deelneming
en vurige gebeden.

Drukk. Lootens, Névele