

Tot de vreugde van het Vaderhuis heeft de Heer teruggeroepen de ziel van

JONGEHEER

POL DESLÉ

zoon van **ROGER** en **MARIE-MADELEINE MESPREUVE**

geboren te Oudenaarde op 5 april 1957 en zachtjes in de Heer ontslapen op 20 augustus 1979, na de ziekenzalving ontvangen te hebben van onze Moeder de H. Kerk.

Bij dit heengaan van onze lieve Pol schiet ons het vers van Guido Gezelle door het hoofd :

" 'k wilde wel gaan door 's levens baan,
met schaars een brijzel brood,
zo 'k mochte zo recht naar de Hemel gaan."

Pol was een van die jongens die met "een brijzel brood" inzake begaafdheid, toch een diepe betekenis aan zijn leven heeft gegeven. Hoe is het anders te verklaren, dat allen die hem met zoveel zorg hebben omringd, in zijn ban geraakten, van hem niet los konden. Pol was er, thuis en in De Lovie, om de schoonste en de edelste waarden van ons menselijk bestaan gestalte te geven. Was zijn aards bestaan door ziekte getekend, was hij anders begaafd dan de gewone jongens van zijn ouderdom, toch heeft hij ook zijn levensopdracht meegekregen en heeft hij die volbracht : als zorgenkind wist hij de liefde grotere kansen te bieden bij allen die met hem hebben geleefd.

Lieve Vader en Moeder, ik was niet alleen uw zorgenkind, maar ook uw troetelkind. Mijn leven bracht U pijn en vreugde, maar de dominante was nog altijd uw vaderlijke en moederlijke liefde voor uw hulpbehoevend kind. Gij waart mijn grootste schat. Dit kon ik niet altijd zeggen, maar dat was toch mijn bedoeling toen ik U glimlachend aankeek en uw handen in de mijne geklemd hield.

Beste broers, al kon ik niet zoveel als U, gij zijt mij toch altijd zo genegen geweest. Ik weet dat ik in uw herinneringen zal blijven voortleven als broer Pol, die U steeds zo nodig had en die ook zoveel van U gekregen heeft. Nu zal ik uw voorspreker zijn in de Hemel.

Opvoeders en opvoedsters uit De Lovie, voor mij waart ge engelen van goedheid en geduld. Ik dank U zo zeer. Mijn makkers uit "Sparretop" en "Het Lijsternest" zullen vragen wat die lege plaats van Pol betekent. Zegt hun dat ik een lange reis heb ondernomen, dat Jezus mij tegemoet gekomen is langs de weg en dat ik met Hem ben mogen meegaan naar dat overheerlijke land... daar zal ik op hen wachten en wij zullen weer samen gelukkig zijn.



De Heer en Mevrouw Roger DESLÉ-
MESPREUVE, kinderen en familie,

danken U voor uw gebeden en innig medeleven.