

Gelijk het den Heer behaagde is het geschied ;
de Naam des Heeren zij gezegend. (Job I, 24).



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Virginie DE SLOOVER

weduwe van

Mijnheer JULES DE WEER

geboren te Nukerke den 26 Oktober 1876
en aldaar overleden den 20 April 1944
versterkt door de Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

In tegenspoed en zuchten, maakt uwen
wil gelijkvormig aan den wil van God zeg-
gende ; de goede God heeft het alzoo ge-
wild. (H. Alph.)

Onze moeder heeft ons verlaten, zij was
naast God ons grootste goed, ons voorbeeld
en onze vreugde. (Psalm.)

Kinderen en kleinkinderen, in mijn leven
heb ik nooit opgehouden u met ware liefde
te beminnen ; nu aanhoort mijn laatste
bede : Weest eens van hert en zin, wandelt
gelijk ik gewandeld heb in de vrees des
Heeren en in de liefde tot den evenmensch
en op het einde van uwe levensbaan zult
gij uwe moeder wedervinden. Intusschen
helpt mij door uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jar. en 7 x 40 dag. afl.)

Mijnheer Julien DE WEER ;
Mijnheer Maurice DE WEER ;
Mijnheer en Mevrouw Laurent DE WEER-MERCHIERS en
kinderen Edith en René ;
Mijnheer en Mevrouw Georges LABIEZE-DE WEER en kin-
deren Frans en Francine ;
Mijnheer en Mevrouw Arthur DE WEER-PLATTEAU ;
De familiën DE SLOOVER, DE WEER, DE MAEZENAERE en
VERPLANCKEN ;

**BEDANKEN voor uw innemende
blijken van deelneming.**