



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**ALIDOR DE SMAELE**

echtgenoot van Mevrouw

**Germaine DE BACKER**

geboren te Leeuwergem op 22 februari 1914 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth  
te Zottegem op 22 oktober 1988,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara  
Oudstrijder 1940 - 45.



Germaine De Backer,

Robert en Mariette De Smaele-Van Geert,

Eddy De Smaele,

Erwin De Smaele,

De families De Smaele, De Backer, De Beer en  
Andel ,

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.

'' De wijzer wijst elk uur en tijd,  
maar 't uur niet dat ge schuldig zijt  
te sterven ! Wees dus voorbereid,  
de wijzer wijst naar d'eeuwigheid ! ''

Als deze woorden van priester-dichter Gezelle  
door iemand begrepen werden, was het zeker  
door onze dierbare overledene.

Vergroeid met Leeuwergem, leefde hij intens  
mee met het wel en wee van zijn vele familie-  
leden en vrienden. De laatste zielemis kon hij  
niet meer bijwonen. Allerheiligen en Allerzielen  
zal hij meevieren in de eeuwigheid.

Lieve echtgenote en kinderen, niemand van ons  
leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft  
voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij  
voor de Heer en sterven wij, dan sterven wij  
voor de Heer. Of wij leven of sterven, Hem be-  
horen wij toe. Bij Hem zien wij elkander weer.

Mijn Jezus barmhartigheid !

---

R. De Smaele - Begr. Gabri ls Zottegem