

*"Bij God alleen verstilt mijn ziel,
van Hem komt mijn bevrijding."*



Wij danken de Heer
voor het priesterleven van

Zeer Eerwaarde Heer Kanunnik
Frans DESMAELE

geboren in Schorisse op 30 januari 1921,
in Gent tot priester gewijd op 28 april 1946
en godvruchtig overleden in Ronse
op 1 september 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Frans Desmaele, Emeritus algemeen directeur,
doctor in de filosofie en baccalaureus in de theologie,
was achtereenvolgens co-adjutor te Strijpen (31 maart 1949),
onderpastoor te Waasmunster (30 september 1949)
en te Oudenaarde, Sint-Walburga (31 juli 1954),
geestelijk directeur van het Leo XIII-seminarie te Leuven
(15 september 1955), professor in de filosofie
aan de Katholieke Universiteit van Leuven
(2 september 1963) en
algemeen directeur van de Zusters Franciscanessen
(Crombeen) van Gent (28 september 1981).
Op 1 september 1996 kreeg hij eervol ontslag
en ging op rust.
Sinds 2 september 1963 was Frans Desmaele tevens
erekanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent.

Commandeur in de Kroonorde
Officier in de Orde van Leopold II

Met pijn in het hart nemen we afscheid van een overtuigd en vroom priester, alombekend om zijn wijsheid en verstand. Eenvoud was een kenmerk van zijn leven. Zijn oprecht geloof in God en zijn vroom gebed waren zijn steun en kracht in het dagelijks bestaan.

Hij was ook een sociaal-voelend en vrijgevig man, met een grote bekommernis voor de mensen van Zuid-Amerika.

Zijn taak als priester heeft hij gewetensvol en met toewijding volbracht.

Aan Schorisse was hij zeer gehecht. De geschiedenis van zijn geboortedorp lag hem nauw aan het hart. In de Vlaamse Ardennen vertoefde hij menig uur.

In de familie had hij een centrale plaats, onopvallend, maar vastberaden. Meermaals bracht hij ze samen om de familiebanden aan te halen.

Dank aan mijn zuster Martha voor de vele goede zorgen, alsook aan familie en vrienden waar ik steeds welkom was. Ook een woord van dank aan de Zusters Franciscanessen.

Tot weerziens, collega's-priesters bij de Heer.

Hemelse Vader,

Laat zijn zoekende geest nu voor altijd van Uw Goddelijk Licht genieten, en geef hem de volmaakte rust die slechts bij U te vinden is.

Geef ons moed en vertrouwen in de hoop op een blijvend wederzien.

De familie Desmaele dankt U voor uw meelevens en gebed.

De namis zal plaatshebben op zondag 10 oktober 1999 om 10 uur in de parochiekerk te Schorisse.



Begr. D'Hondi, Oudenaarde, (055) 31 11 33