

« Het eeuwig Licht van God zal altijd over hen  
schijnen ».

(Lichtmis)

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Gomar, Hector DESMAELE**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA, LEONA DERNICOURT**

geboren te Schorisse, op 24 oktober 1903 en  
zachtjes overleden in het Burgerlijk Hospitaal te  
Ronse, op 2 februari 1983, gesterkt door de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

†

De families **DESMAELE, DERNICOURT,**

**HAUSTRAETE en DERIDDER,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Met droefheid treuren wij om de vele dierba-  
ren, die ons reeds zijn voorgegaan in onze wijk  
van Brakelbosstraat, oude en gekende vrienden  
van elkaar. De jaren van een mens gaan voorbij,  
aan God is het aantal bekend. Wat zijn ze ver-  
geleken bij de nooit eindigende eeuwigheid.

Waar het op aankomt is niet dat je jaren toe-  
voegd aan uw leven, maar leven en dienst aan  
de jaren (A. Carrel). Waarlijk de dierbare over-  
ledene heeft zijn brood niet in ledigheid geëten.  
Geheel zijn leven, zijn gezin en zijn toekomst  
heeft hij werkzaam en verdienstelijk opgebouwd.  
Reeds als kind, zoals het in die tijd algemeen  
de gewoonte was, moest hij noeste arbeid ver-  
richten. Vele jaren ging hij, lange uren werken  
voor een karrig loon op de vreemde en in de  
fabriek. In zijn omgeving was hij een echte  
volksvriend, altijd vriendelijk en dienstvaardig  
voor iedereen die op hem beroep deed. Als be-  
stuurslid van het plaatselijk hospitaal, was hij bij  
de ouden van dagen altijd een welgekomen gast,  
met enkele versnapperingen. Met het beste van  
hart en gemoed heeft hij zich ingezet en opge-  
offerd voor zijn goede vrouw Léona en zijn zoon  
Remi en zijn gezin : Hun geluk was zijn geluk,  
zijn vreugde en bekroning van zijn leven. Die  
zon is ondergegaan bij haar heengaan en door  
zijn eenzame oude dag.

Mogen allen die zijn goedheid en dienst moch-  
ten ervaren hem dankbaar blijven en zijn naam  
in ere bewaren, als een eerlijk, plichtbewust,  
eenvoudig werkzaam en trouwe vriend. Moge hij  
nu Gods licht aanschouwen, met de velen die  
hem reeds zijn voorgegaan.

Heer, wees hem barmhartig, geef hem rust en  
vrede in uw Rijk.

Begrav. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49