

Dat zij in de vrede van de Heer ruste.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

ZULMA DE SMAELE

ECHTGENOTE VAN DE HEER

JOSEF VAN DEN BERGHE

Geboren te Bavegem de 11 januari 1904 en overleden te Oosterzele de 31 januari 1965. Gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hoe eenvoudig en kristelijk heeft de duurzame overledene haar levensbaan voltrokken. Zij was een verkleefde echtgenote, een zorgvolle huisvrouw, die waakte op de belangen van haar huisgezin. Haar loopbaan als moeder was een vurig streven om haar teerbemide kinderen in Gods liefde op te voeden. De Heer zag nu dat haar taak van liefde en vreugde hier was volbracht en de maat van haar verdiensten vervuld. Hij heeft haar tot Zich geroepen: Zijn heilige wil zij gezegend. Gij weet o Heer hoe redelijk onze droefheid is om het verlies van een zo duurzame echtgenote en een zo goede moeder. Doch indien wij tranen storten is het niet om te morren tegen Uw goddelijke schikking, maar omdat wij beseffen welk groot verlies wij ondergaan hebben.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik heb voor u geleefd, voor u mijn krachten gegeven om te zorgen voor uw welzijn. Gelijk ik u bemind heb op aarde, zo blijf ik het doen bij God. Aanvaardt mijn dank voor de warme genegenheid die ik van U ontvang. Zoekt troost in uw geloof: eens zijn we terug voor eeuwig verenigd.

Duurbare familieleden gedenkt mij in uw gebeden.

Zoet hart van Maria wees mijn heil.

Heer Josef Van Den Berghe

Heer en Mevrouw Lucien Van Den Berghe-Pluym,

Heer en Mevrouw Hubert Lemmens-Van Den Berghe,

De families DE SMAELE, VAN DEN BERGHE

VERHOEYEN, VAN DEN HENDE

diepgevoelig aan Uw gebeden en Uw deelname in de rouw

BETUIGEN U HUN INNIGE DANK.

Uitg. Jnl. Hofman