

Geloofd zij Jezus-Christus, amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFRED DE SMED

Echtgenoot van Mevrouw

PALMYRE VAN DE CATSIJNE

geboren te Velzeke-Ruddershoven 16 December 1906
en schielijk overleden te Neufvilles, 17 Augustus 1944

Ons leven in al zijne heerlijkheid verdwijnt gelijk de
bloem des velds. Is. 40-44.

Hoe onzeker is toch ons leven ? Vandaag bestaat de
mensch en morgen treedt hij niet meer te voorschijn.....
Zoo ging het met dezen mensch. Hij verliet de zijnen,
gezond en wellevend en eenige uren later was hij een
lijk. Kinderen verloren hun teederen vader, en 'n vrouw
haar trouwen echtgenoot.

Als wij zien hoe vergankelijk het leven is moeten wij
zorgen ten allen tijde gereed te zijn om voor God te
verschijnen. Moge de Heer hem barmhartig zijn en
hem opnemen onder zijn uitverkorenen.

Duurbare echtgenoot, het offer is groot ! Gods wil
geschiede ! Wij moeten ons onderwerpen. Op u alleen
rust thans de zorg van ons gezin ; heb moed en wees
sterk.

Mijne geliefde kinderen, blijft steeds uw vader ge-
denken, omringt uwe moeder met eerbied en liefde en
weest moeders steun en troost ! Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d.afl.

Uitg. R. Durant, Geeraardsbergen

De familiën DE SMED en VAN DE CATSIJNE

b e d a n k e n Ued. hartelijk en wel-
gemeend voor uwe blijken van deel-
neming in hun zwaren rouw.