



Tot de heerlijkheid van Kristus' verrijzenis
is ingegaan

DE HEER

Alphonse, Marcel DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Madeleine VANDENBOSSCHE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 28 mei
1909 en godvruchtig overleden in de

St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 2 maart 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Nog maar enkele dagen geleden hadden we
met de inzet van de Vasten in de kerk de
viering van Aswoensdag. « Gedenk, o mens,
dat gij van stof en as zijt en dat gij tot
stof en as zult wederkeren ».

Onze dierbare overledene, die we vandaag
ten grave dragen, heeft maar al te goed er-
varen hoe waar het is. Slechts enkele maan-
den zijn voorbij dat een van zijn kinderen
veel te vroegtijdig uit de kring van zijn ge-
liefden werd weggerukt. Wellicht was dit
te veel voor onze dierbare overledene.

Marcel was een ingoede man bij wie men
steeds terecht kon om raad en daad. Voor

zijn gezin en zijn huis heeft hij als een
goede vader zorg gedragen en dit in het te-
ken van Kristus' kruis. Of was het niet om-
wille van zijn diep geloof dat hij ook zoveel
zorg besteedde aan het H. Kruis bij zijn
woning ?

Met vertrouwen bidden we dat de Heer
hem nu opneme in het hemels Vaderhuis en
hem vergeving schenke voor zijn fouten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, beste familie, ik dank U voor uw
trouwe liefde en genegenheid, voor uw lief-
devolle zorgen tijdens mijn dagen van ziek-
zijn. Bidt tot God dat Hij mij barmhartig
weze en dat Hij U sterke.

Beste vrienden en geburen, dank ook voor
uw genegenheid. Vergeet mij niet in uw ge-
beden.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Namis te Everbeek St.-Jozef op 3 april 9 u. 30

DE families DE SMET, VANDENBOSSCHE,
MAGINET, QUAGHEBEUR,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel