

De dood 'n kent geen leed ... zij zeisent, immer
wreed en zonder mededogen.



TOT ZALIG AANDENKEN

van MEVROUW

**Andréa, Madeleine, Noëlla
DE SMET**

echtgenote van Mijnheer

Jan-Baptist De Clercq

geboren te St Martens-Lierde de 20 november 1937

en er godvruchtig in de Heer ontslapen
de 4 augustus 1959. Gesterkt door de laatste
Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Wie geeft tranen aan onze ogen om haar te bewe-
nen? Zij was ons licht en onze steun, de vreugde en
de hoop van ons leven : zij was ons alles.

En toch wat niemand dierf denken is gebeurd...
in de volle bloei hare jaren is zij plotseling uit de
wereld weggerukt. En velen zuchten: o Heer, waar-
om zo vroegtijdig ? Diep geheim waarvoor wij
buigen, Gods H. Wil aanbidde.

Teergheliefde echtgenoot, die mij zo zeer beminde
en wie mij het leven zo aangenaam was, ik moet u
verlaten... vaarwel... blijf mij steeds beminnen, wij
zien elkander weder in de Hemel.

Teerbemind ouders, broeder en zusters, gij die
mij met zoveel liefde en genegenheid hebt gekoes-
terd, vaartwel, bewaart intussen mijn gedachtenis in
uw hart en vergeet mij vooral niet in uwe gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300 d. afl.)



De familiën

**DE SMET, DE CLERCQ,
DEYAERT en LAFORT,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
gheliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos