



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Anna DE SMET

weduwe van de Heer **René DECUBBER**

geboren te Nederbrakel op 19 mei 1905
en godvruchtig overleden

in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 8 juni 1995.

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

De families

DE SMET, DECUBBER,

VAN DER LINDEN en DE WOLF,

danken U

voor uw blijken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Liefste Memé,

Al die jaren was je gelukkig tesamen met ons. Het was je hele leven, om maar 1 min. bij ons te zijn.

Dagen en jaren lang, stond je ons op te wachten na school, niets hadden we te kort.

Memé, jij leerde ons bidden, iedere zaterdagavond moesten wij mee naar de kerk. Alleen ons je geloof nalaten was je doel. Ons gelukkig zien, dat was wat jij wou.

Jouw grootste schok was 16 jaar geleden, toen onze pepé, René, stierf. Deze pijn viel zwaar voor jou, maar ook voor ons allen, het was een groot verdriet, die we samen verwerkten.

Memé, nooit zagen wij u kwaad, altijd blij gezind, steeds klaar voor iedereen. Jij bent een voorbeeld voor ons geweest, een memé naar ons hart.

Dit gevoel gaat nooit voorbij.

Uw kleindochter Micheline.

Namis : op woensdag 28 juni '95 om 19 u. 30.