

Dat de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten!



TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mijnheer
AUGUST DE SMET

weduwnaar van Mevrouw
RENILDE VAN ROKEGEM,

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 17 maart 1869
en er godvruchtig in de Heer ontslapen
de 24 januari 1958,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Kostbaar in het aanschijn van God is de dood van de rechtvaardigen; kostbaar als het einde van de arbeid, als de voltooide overwinning, als de deur van het leven, als het begin van de volmaakte veiligheid. (H. Bernardus)

Een goed en godvruchtig mens overlegt eerst in zijn binnenste de werkzaamheden die hij naar buiten heeft te verrichten en deze slepen hem niet mede naar de wensen ener ongeregelde neiging; maar hijzelf bestuurt ze naar het oordeel van de gezonde rede. (Nav. Christus, 1, 3.)

Bemide kinderen en kleinkinderen, sedert moeders afsterven heb ik veel treurnis gekend; ik dank U voor al wat gij gedaan hebt om mijn pijn te verzachten en mijn eenzaamheid te doen vergeten. Moge het aandenken van vader en moeder u aanzetten om, de oude kristelijke traditie getrouw, al uw plichten te vervullen en eendrachtig te blijven.

Duurbare verwanten en vrienden, weest mijn ziel indachtig in uw huiselijk gebed en in het H. Misoffer.

De 4 akten. (12 j. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De families DE SMET-VAN ROKEGEM,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove