

*Toe moeder laat me niet alleene  
wanneer de stille avond donker wordt  
en wolkenluiers aan het einder  
aan het einde van de avond staat.*

( A. Van Damme )

+

*Biddend en dankbaar gedenken wij  
Mevrouw*

**Augusta, Maria DE SMET**

*echtgenote van Arthur, Victor Rousseau,*

*geboren te Nederbrakel op 9 januari 1905  
en in familiekring overleden op 5 april 1992,  
gesterkt door de Sakramenten der zieken.*

*Lid van K.V.L.V.*

*Om uw aanwezigheid, uw gebed  
en christelijke deelneming danken U  
de families*

*De Smet-Rousseau,  
Van Ceunebrouck-Van Der Meulen.*

*Namis : maandag 27 april om 19.30 uur.*

*Moeder,*

*april, een lentemorgen, teer en verdraagzaam  
staren ijsontluikende grasgroenende sprietten  
aan de heuvelende einders.*

*De boek in huis bij de kachel voelt leeg :  
je plaats waar je in rust de dagen doorbracht  
omringd door je kinderen en familie.*

*De pijn en het verdriet om die leegte voelt  
groot, en zeker om een moeder te moeten  
missen zoals jij. Zeker omdat we wisten wie  
je was en wat jij voor ons betekend hebt :  
liefdevol en bekommerd om alles en nog  
wat.*

*Moeder, woorden werpen geen troost, alleen  
het beeld leeft en herleeft in ons van U om  
wat je ooit voor ons bent geweest.*

*V.D.A.*

---

*Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste, Brakel*