

Geloofd zij Jezus Christus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

BERTHA DE SMET

echtgenote van de heer
ALFONS CRAEYE

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 14 september 1902 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel op 20 augustus 1980, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Het mysterie van het geloof :

In de consecratie komt de Heer Jezus midden onder ons en dan bidden wij :

« Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart. Help ons mee te werken aan de komst van uw Koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de Maagd Maria en van de apostelen, ver-

enigd ook met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan ».

Dierbare echtgenoot en familie, het ogenblik waarop ik door de Heer geroepen werd is aangebroken om hier al het vergankelijke achter te laten en « als 't God belieft » in zijn eeuwige vreugde te worden opgenomen.

Ons aardse leven heeft alleen maar waarde wanneer wij het zien in het licht van de eeuwigheid. Maar dan heeft ook alles zijn waarde in het leven : vreugde en lijden, werk en rust, welvaren en beproeving en dat alles gedragen in Christus' naam.

Wil dan allen bidden in familiegebed en in uw zondagmis voor mijn zielerust.

O.-L.-Vrouw ten hemel opgenomen, spreek voor mij ten beste bij uw goddelijke Zoon.

De families :

DE SMET, VAN ROKEGEM, CRAEYE en
DE TEMMERMAN,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelname in hun rouw.**

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.