

„ Gelukkig de dienaar, die de Heer bij Zijn komst wakende zal vinden. Hij zal hem bij Zich uitnodigen... (Lukas XII-37)

†

Bid voor de Zielerust van  
MEVROUW

BERTHA HENRICA DE SMET

Weduwe van De Heer  
OMER DE BOSSCHER

*geboren te Michelbeke op 28 oktober 1895,  
en schielijk overleden te Kortrijk op 22 augustus 1965, gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de Apostolische zegen.*

*Lid van de bond van het H. Hart.*

„ Als iemand welkom is bij God, is het wel 'n Moeder ! ”

Moeder, wat waart gij toch grenzeloos goed. De leemte die gij achterlaat, en die niet meer te vullen is, doet het ons nu pas helemaal beseffen : één zorg, één kommer om ons allen. Eén verlangen slechts bezielde U : ons gelukkig te zien, ons plezier te doen. Onze zorgen waren uw zorgen ; onze vreugden uw vreugden.

Heb dank, lieve God, voor de ingoede Moeder die U ons gegeven hebt. Gij neemt ze plotseling terug. Uw wil geschiede. Maar help ons Haar voorbeeld en wijze lessen steeds werkelijkheid te maken in ons eigen leven.

Mijn zogeliefde kinderen en kleinkinderen, ik kon U geen afscheidsworden meer zeggen. Maar gij weet dat al mijn gedachten alleen naar U uitgingen. Van bij God blijf ik u volgen opdat gij allen door echte godsvrucht, door onderlinge liefde, door werksame zorg altijd gelukkig zult zijn.

Mijn Eerwaarde dochter, moge uw kloosterleven op mij, en vader, en al onze dierbaren Gods milde zegen doen neerdalen.

Mijn dierbare broeders en zusters en familieleden en vrienden, ik dank U voor uw liefde, en reken op uw gebed.

H. Hart van Jezus, ontferm U mijner.

Onbevleete Moeder Maria, bid voor mij.

---

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze dierbare overledene. Uw troostende deelneming in de rouw, een steun voor de familie. Hiervoor danken U oprecht :

De families DE BOSSCHER-DE SMET

*m. thomas*