



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clarisse, Marie D E S M E T

echtgenote van de Heer
Albert VANDEWALLE

geboren te Elst op 1 september 1906,
en godvruchtig overleden te Ronse op
19 april 1977. Voorzien van de H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, maar niet van het leven; want Christus heeft gezegd, tot ons aller troost: « Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag! » Met die gedachten voor ogen heeft deze dierbare overledene lijden en beproeving moedig en geduldig doorstaan, en zich verdienstelijk gemaakt bij Onze Lieve Heer.

In zijn barmhartigheid roept God de mens tot Zich terug op het ogenblik dat Hij het best gesteld vindt. Voor ons, mensen, valt dit altijd hard, onze vriendschap blijft er als hopeloos bij. Hard en ijverig heeft zij gewerkt, steeds bekommerd om het welzijn van haar huisgezin.

Beste man, nog vele gelukkige jaren hadden wij samen kunnen doorbrengen hier op aarde. Wij hebben lief en leed trouw gedeeld. Nu vindt God dat mijn taak hier is volbracht: zijn Heilige en Aanbiddelijke Wil zij gezegend. Ik dank U zeer oprecht om uw genegenheid.

Beste kinderen en kleinkinderen, blijft vader bijstaan, blijft één, ook in geloof en gebed: de Goede God zal ons eens in zijn liefde weer verenigen, in het heerlijk leven dat nooit meer afgebroken wordt.

De Heer Albert VANDEWALLE,
De Heer en Mevrouw Gratien en
Christine VANDEWALLE-
CASTELEYN,

Mejuffrouw Sabine VANDEWALLE,
Jongeheer Erwin VANDEWALLE
De families DE SMET - VANDEWALLE -
LE - DE WEDER - EVERAERT.

danken U
voor de blijken van genegenheid
en voor uw gebed
bij dit afsterven.

Vandevelde, Oudenaarde