



In de vrede van de Heer ruste

mevrouw

Clemence De Smet

weduwe van de heer

Remi Droesbeke

Lid van de Confrerie van gelovige zielen en van de Christenbond voor gepensioneerden

geboren te Zarlardinge op 8 augustus 1884 en schielijk overleden te Deftinge op 25 oktober 1971 gezalfd in extremis.

Heel onverwacht, maar niet onvoorbereid is deze goeie moeder de Heer tegemoet gegaan. Zacht is zij van ons heengegaan. Hare kinderen hebben haar lang mogen bewaren en zullen de Heer danken voor dat lange, stille, werkzame en voorbeeldige leven, dat Clemence in diep geloof heeft doorgeemaakt. Zelf op leeftijd gekomen, zullen hare kinderen nog beter begrepen en aangevoeld hebben wat kinderen hun ouders te danken hebben.

Met vaste hand heeft ze haar gezin geleid, trouw aan God en aan de Kerk. Eerlijk en trouw in hare verhouding met hare medemensen, bleef ze meelevend met alles wat in de parochiekerk en in de plaatselijke kerkgemeenschap omging. Hare woorden getuigden van wijsheid, sterkte en levensmoed,

zelfs bij de harde beproevingen. Ze was zó gelukkig in de stille eenvoud, en fier mocht ze terugblikken op het lange en zeer gevulde leven, waarin aan alles en aan iedereen werd gedacht. Als schone christene moeder vond ze dit alles normaal, en schikte alles voor het laatste afscheid. De Heer heeft haar die pijn gespaard en nam haar, haast ongemerkt, heel stil mee naar de hemel.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, laten we de Heer danken voor de vele jaren gelukkig samenzijn, omringd door uw aller genegenheid en door de moederlijke zorgen van onze lieve dochter Elza. Van hierboven blijf ik dankend voor u bidden. Bidt allen veel voor mij.

Beste bloedverwanten, geburen, vrienden uit onze Bond, we vinden mekaar terug in het gebed.

De families

DE SMET, DROESBEKE,
LEROY, LEPELEER,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge