

De Heer is mijn Herder,
die waakt over mij.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLOTHILDE DE SMET

Echtgenote van Mijnheer

JAN-BAPTISTE ROUCKHOUT

Geboren te Godveerdegem, de 14 maart 1876,
en godvruchtig overleden te Erwetegem,
de 5 juni 1961.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen



Een schone ziel is van ons heengegaan - goed
was ze en door en door kristenmens.

Een lange ziekte was haar laatste lot. Achttien
 maanden lang lag ze in bed te wachten op haar
 dood. Gelaten tot op de laatste dag van haar le-
 ven en vol betrouwen op Onze Lieve Vrouw, was
 ze een levend getuigenis van diep geloof in het
 ander leven - het enige echte.

Samen met uw broer, zult ge beste moeder, vlug
 in de hemel zijn.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
 ga allemaal de weg op der naastenliefde, en der
 kristelijke vroomheid - dan zullen wij allen eens
 gelukkig samen zijn in de Hemel. Gedenk mij in
 uw gebeden, dit ware voor mij een laatste troost.

Dierbare echtgenoot, treur niet maar aanvaard
moedig dit afscheid uit de handen v. d. Schepper.

Beste kinderen, oprechte dank voor zoveel liefde
vooral tijdens mijn ziekte.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De familiën: DE SMET, ROUCKHOUT,
VAGENHENDE en PIJCKE.

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Drukkerij Willy Leenaert-Moreels - Erwetegem