

Hij was een tedere vader... De liefde welke hij had voor zijn kinderen was in zijn hart innig gepaard met de liefde die hij aan God verschuldigd was. (H. Greg. Naz.)



TOT ZALIG AANDENKEN VAN

Mijnheer

Franciscus-Joannes DE SMET

Lid der Fanfare "De Vrije Belgen", van St-Mart.-Bodegem
en van verscheidene godvruchtige genootschappen

geboren te St-Martens-Bodegem, de 11 Maart 1902 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 2 Juli 1951, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervendene.



Heer. Gij hebt een einde gesteld aan zijn lijden, geef hem nu de eeuwige rust en de beloning die hij van U gehoopt heeft.

De dood is niet het einde van ons bestaan, maar slechts het einde van dit leven, waardoor dit leven in een beter wordt omgewisseld. De dood moet daarom onze tranen drogen.

Gans zijn leven heeft hij doorgebracht in kommer voor zijn geliefde kinderen. Hij wakkerde elk van hen aan met goede woorden en voorbeelden. Groot zijn bij den Heer de verdiensten dergenen die zó geleefd hebben.

Teergeliefde kinderen en schoondochter, liefste moeder, hoe gaarne bleef ik nog enige jaren bij u... Maar God roept mij tot Hem om mij uit het lijden te verlossen. Ik dank u zeer voor uw tedere zorgen. Gij bijzonder, mijn kinderen, gedenkt steeds de liefde die ik voor u had en wees mijn lijden indachtig. Blijft de troost van grootmoeder. Bidt voor mij Vaartwel!

Beminde zuster, schoonbroeder en familieleden, gedenkt u mijner; ik zal u indachtig zijn bij de Heer. Tot later!

De plechtige lijkdienst gevolgd van de teraardebestelling heeft plaats gehad in de parochiale kerk van Sint-Martinus te Sint-Martens-Bodegem, op Donderdag 5 Juli 1951, om 10 uur.

Eg. Van Der Straeten St.-M.-Bodegem. — Druk Cornelis

Mijnheer Roger DE SMET ;
Mijnheer en Mevrouw Raymond DE SMET-DE VRIES ;
Mevrouw Weduwe Joseph DE SMET-BERNARD ;
Mijnheer en Mevrouw Julien ZEGHERS-DE SMET en
kinderen ;

De familiën DE SMET en BERNARD,

Zeer getroffen door Uw blijken van kristelijke
deelneming in hun grote droefheid,

DANKEN U OPRECHT.