

Om martelaar te zijn is het voldoende verduldig te lijden.

Biddend nemen wij afscheid van

DE HEER

GASTON DE SMET

echtgenoot van Mevrouw
ANNA VAN DEN BOSSCHE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 23 juni 1915
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Opbrakel, op 16 februari 1986, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Voorzitter van de Mijnwerkersbond.



**De families DE SMET, VAN DEN BOSSCHE,
OVERLOT en EEMAN,**

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw
blijken van medevoelen in hun rouw.

Met de dood van Gaston is een verblijf op aarde ten einde van een man die immer een in-goed echtgenoot was, een werkzame en zorgende vader, een vriendelijke en hulpvaardige medemens. Door zijn harde arbeid als mijnwerker voorzag hij, niet alleen in de talrijke noden van zijn jong gezin maar droeg hij ook zijn deel bij om het leven van zijn medemensen aangenamer en meer leefbaar te maken.

Voor zijn werkmakers was hij steeds een trouwe vriend met wie hij als voorzitter van de plaatselijke afdeling altijd gereed was om ten dienste van elk te staan zolang zijn krachten het enigszins toelieten.

Duurbare echtgenote, wij hebben ons samen ingezet voor het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen; midden de zorg en kommer van elke dag zijn wij samen gelukkig en tevreden geweest. In het gebed vindt Gij de kracht om jarenlang voor mij een onmisbare steun te zijn tijdens mijn ziekte. Mocht de Heer U nu verder een steun zijn in deze voor U harde beproeving.

Beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, blijft allen de steun van moeder, die meer dan vroeger uw dankbare genegenheid zal nodig hebben.

Vrienden werkmakers en kameraden Oudstrijders, ook U kan ik niet genoeg danken en vergeet ook Gij mij niet in uw gebed, het beste dat wij nog voor elkaar kunnen doen in afwachting van ons eeuwig samenzijn bij de Heer.

H. Barbara, geleid uw trouwe vereerder nu verder naar zijn eeuwige bestemming.