

In onze droefheid is onze hoop op God gericht.

†

BID VOOR DE ZIELERUIST

van de Heer

**Georges DE SMET**

echtgenoot van Mevrouw

**Jeannine VAN DEN BERGHE**

geboren te Zegelsem op 7 juni 1934 en kortstondig  
overleden te Brakel-Zegelsem op 19 april 1975,  
gezalfd met het sakrament van de zieken.

„Weest waakzaam, want gij kent noch dag noch uur“  
zo vermaant ons Jezus in het evangelie. Nu wij staan  
voor de harde werkelijkheid van dit plotse heengaan,  
worden wij des te dieper aangegrepen door deze  
woorden.

In zijn volle levenskracht werd onze dierbare onver-  
wacht uit ons midden weggerukt. Overstelpt van  
droefheid, niet begrijpend waarom, buigen wij het  
hoofd voor Hem, die alles ten goede leidt voor hen die  
Hem liefhebben en wij betrouwen op Zijn woord:  
„Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven“.  
Voor een gelovige is sterven wel afscheid van de tijd,  
niet van het leven.

Hij was een goed en eerder zwijgzaam man. Nooit zou  
hij geklaagd hebben. Geen werk was te veel of te  
zwaar als het was voor het welzijn van zijn gezin of  
als iemand op hem beroep deed. Des te zwaarder valt  
nu dit afscheid, des te meer zullen wij hem missen.

Geliefde echtgenote en dierbare kinderen, veel te vroeg  
valt onze scheiding en.... zo plots! Wij hadden ons zo  
ingezet voor een eigen huisje en wij waren er zo geluk-  
kig mee. Het is nu heel anders verlopen als wij het  
hadden gedroomd. Moge de nieuwe wijze waarop ik

bij u aanwezig blijft, u de moed geven om de weg voort  
te zetten die wij waren opgegaan. Moeder, houd onze  
kinderen het beeld van vader immer voor ogen, zij zijn  
nog zo bitter jong. Kinderen, bidt samen met moeder  
veel voor vader opdat hij voorgoed gelukkig mag zijn.  
Dierbare familieleden, ik dank u voor uw genegenheid.  
Vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weerziens.

Mijn vrienden en vooral gij, mijn werkmakers, leert  
hieruit: leeft zoals gij op uw sterfbed zoudt willen  
bevonden worden. Dank om uw kameraadschap.

Mevr. Georges DE SMET - VAN DEN BERGHE.

Jongeheer Eddy DE SMET.

Jongeheer Ronny DE SMET.

De Heer Frans DE SMET-MORRE.

De Heer en Mevrouw Achiel VAN DEN BERGHE-  
VAN LIERDE.

De families DE SMET, VAN DEN BERGHE,  
MORRE, VAN LIERDE.

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*

de bleeckere-de cubber. oudenaarde