

Gelooid zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

## GERARD DE SMET

echtgenoot van mevrouw **EMILIENNE BOGAERT**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 20 september 1909 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Gofaerts te Zottegem op 6 januari 1987, gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van de Kristen Bond Gepensioneerden.  
Laureaat van de arbeid.

- Gerard en Emilienne zouden graag hun gouden huwelijksjubileum gevierd hebben, maar het heeft niet kunnen zijn.

Op 30 december 1936 hebben zij hun huwelijks-trouw aan elkaar uitgesproken: "Ik geef U mijn kristelijke trouw, ik neem U tot mijn wet-telijke echtgenote voor God en Zijn H. Kerk". Dan hebben zij als symbool van die eenheid en trouw elkaar de ring gegeven, die hun iedere dag deed denken aan die liefde en trouw voor elkaar.

- Die liefde en trouw hebben beiden waar ge-maakt, midden vreugde en pijn en ziekte, omdat hun liefde gegrondvest was in Christus: 'ik geef U mijn kristelijke trouw' het was niet zomaar een kontrakt van burgerlijke verplichting, maar Christus was 50 jaar lang de innerlijke kracht waaruit hun leven van iedere

dag uitging:

hun gebed in gezin, hun zondagmis waar zij kracht en steun haalden voor hun blije en schone dagen, maar ook voor hun vele mise-rievolle dagen, vooral ziekte, want meer dan veertig jaren was Gerard door een zwakke gezondheid getekend.

- Gerard is op driekoningendag door de Heer geroepen tot het eeuwig geluk: de dag dat wij mochten bidden in de H. Mis:

"God, licht voor allen die U zoeken,  
schenk uw volk vreugde en duurzame vrede.  
Laat in ons hart het wonderbaar Licht op-gaan dat de Wijzen uit het Oosten geleid heeft naar uw Zoon  
Jezus Christus, onze Heer,  
die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de heilige Geest,  
God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

- Gerard en Emilienne, moge dit gebedspren-tje vele jonge mensen aanzetten, om zoals gij beiden in alle omstandigheden van het leven van iedere dag: trouw te zijn aan elkaar, ge-sterkt door de genaden van het huwelijks-sakrament. Moge God U dan belonen met Zijn hemelse heerlijkheid.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik steeds mijn vertrouwen.

Mevrouw Emilienne BOGAERT,

De families: DE SMET, BOGAERT,  
VAN HOUCKE en MERTENS

zijn U erkentelijk om uw kristelijke  
deelname en DANKEN U.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem