

+

BIDDEND GEDENKEN WIJ HET LEVEN VAN
de Heer

Hector, Pierre DE SMET

geboren te Nederbrakel op 1 mei 1901 en zacht
in de Heer ontslapen op 16 juli 1990 in de
kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse.
Voorzien van de laatste Sakramenten.

« Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
De mens gaat zijn weg en zaait onder tranen,
zingende keert hij terug, beladen met zijn
schoven ». (Ps. 125)

Zachtjes, zo eenvoudig als heel zijn leven is
geweest, is Hector van ons heengegaan. Door-
heen leed en vreugde, is het een opgang ge-
weest naar de ontmoeting met de Heer, zodat
voor hem de dood een eenvoudig overstappen
was naar het eeuwige volle leven. Een ontmoe-
ting met de Hemelse Vader, die hij gans zijn
leven zo trouw heeft gediend en bemind.

Hij is altijd een naarstig man geweest en met
het eenvoudige tevreden. Vergroeid als hij was
met de seizoenen en met het werk in de na-
tuur, hield hij van planten, vruchten en dieren,
voelde zich afhankelijk van weer en wind.
Vriendelijk in zijn omgang met de andere men-
sen en zo dankbaar voor een goed woord en
liefde die hij mocht ontvangen. Hij voelde zich
gelukkig met zijn broer en zusters, waar hij in

eenvoud heeft geleefd. Maar toch lag er een
diepe smart in zijn hart sinds het heengaan
van zijn broer en zuster. Bovenal was hij een
zeer godvruchtig mens die verbonden bleef met
God.

Het heengaan van elke mens moet ons aanzet-
ten tot nadenken, dat het leven zo broos is en
dat wij van het leven iets moeten maken dat
de moeite waard is.

« Ten paradijze geleiden u de engelen ». De
weg die leidt naar het geluk is de weg die
leidt naar God. In de kleine eenvoudige dingen
van het dagelijks leven ons best doen zoals
onze dierbare overledene heeft gedaan.

Dierbare familie en vrienden, door het gebed
als een daad van trouw blijven wij altijd ver-
bonden met elkaar. Dank voor uw genegenheid
en goedheid, in het bijzonder mijn geliefde
zuster Martha.

Blijf mij allen indachtig in uw gebed.

Namis : maandag 20 augustus om 19.30 uur

De families DE SMET - VAN CEUNEBROECK,
danken U oprecht voor uw kristelijk medeleven
in hun rouw.

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen - Brakel