

*In volle bewustzijn,
met de handen in de gebedshouding,
is in dankbaarheid
voor alles wat hij van God en
zijn medemensen gekregen heeft,
van ons heengegaan*

de heer

Joseph Arthur DE SMET

veduwenaar van Mevrouw

Yvonne DE PREZ

Geboren te Sint-Maria-Lierde op
4 februari 1910. Thuis in familiekring
overleden te Steenhuize op 28 juli 1997,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Ridder in de orde van Sint-Bavo.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend; daarom, gelukkig de mens die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste te sterven. Schoonheid, sterkte, vroomheid en godsdienstzin waren de sieraden van onze overledene.

Vader, grootvader, overgrootvader is dood, maar leeft en blijft leven, niet alleen in de talrijke beelden en kunstwerken door zijn vaardige handen gemaakt, maar ook in zijn kinderen en

kleinkinderen, in de harten van zijn vele vrienden, maar vooral hoog in de hemel in het hart van God. Arthur (Tuurken) was een diepgelovig man. Zo lang zijn gezondheid het hem toeliet, was hij steeds plichtsgetrouw in de zondagsmis aanwezig. Zijn rotsvast geloof is hij gedurende meer dan 50 jaar komen uitzingen in het koor van zijn geliefde kerk van Steenhuize. Hiervoor kreeg hij zelfs van de bisschop een kerkelijke onderscheiding.

Filozof als hij was, kon hij over alles meepraten en volgde de actualiteit tot op de voet.

Het welzijn van zijn (kroostrijk) gezin en zijn talrijke kleinkinderen was zijn betrachting. Moge de Heer hem nu veelvoudig belonen voor dit schone leven, en hem barmhartig zijn voor zijn tekorten.

Dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ik ben nu moeder in de hemel gaan vervoegen. Zo graag had ik nog enkele jaren gelukkig met u samen doorgebracht. Ik dank u voor uw trouwvolle liefde. Bid tot God dat Hij mij genadig weze.

Beste familie, vrienden en bureu, ook u allen dank ik om uw vriendschap.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

O.-L.-Vrouw van de Schriekapel, bid voor ons.

De families DE SMET, DE PREZ,
ROELS en DE CLERCQ danken U
voor de blijven van innige deelneming.



*De stilte van de natuur
bewaart mijn laatste wens
wees goed voor elkaar*