

Zalig de doden die in den Heer sterven.
(Mis der overledenen).

TER ZALIGE + GEDACHTENIS
van Den Heer
JOZEF DE SMET

echtgenoot van Mevrouw
Stephanie Eckeman

geboren te Steennutze-Wijnhuize de 1 April 1897
en zachtjes in den Heer ontslapen te Erpe de
18 Januari 1952.
Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

— ♡ — ♡ —

Deze man was vóór alles een huisvader, die dag aan dag met nooit verminderde ijver zorgde voor zijn gezin. Een diepe bekommernis vervulde zijn hart; het geluk van zijn vrouw en zijn kinderen, die hij opvoedde in alle eenvoud, met vaderlijke goedheid in eer en deugd en in eenvoudigheid maar diep geloof.

Met een buitengewoon geduld en bovenmenselijke wilskracht heeft hij de pijnen van zijn zlekte gedragen, verborgen en verzwegen voor de zijnen. Alleen in zijn geloof heeft hij zoveel kracht en sterkte geput.

Mijn geliefde echtgenote, onverwacht nog en zo vroeg worden wij van elkander gescheiden. Al uw gebeden, al uw zelfvergeten zorgen mochten niet baten, doch zijn niet tevergeefs geweest. Wees sterk in de beproevingen; werk met dezelfde liefde voort aan datgene dat steeds ons leven geleid en bezielt heeft.

Bemindde kinderen, ik had U zo lief en mijn enigste betrachtig was u allen gelukkig te zien. Bewaart in uw hart de gedachtenis, aan Vader, weest steeds een trouwe steun voor Moeder. Blijft steeds den goeden weg bewandelen de weg van ongeveinsd christelijk leven op dewelke ik getracht heb U voor te gaan.

Dierbare familieleden en Vrienden, ik dank U voor de genegenheid mij betoond, blijft mij in-dachtig in uw vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome. (300 d. afl.)

Mevrouw Jozef DE SMET-ECKEMAN, Stephanie,

De Heer en Mevrouw Jozef DE GEYTER-DE SMET Malvine;

De Heer Kamiel DE SMET,

Mejuffer Lea DE SMET;

Mevrouw Odile ECKEMAN-TEMMERMAN,

De familiën DE SMET, BELLENS, ECKEMAN en TEMMERMAN.

BEDANKEN U VOOR UW VROME DEELNEMING.

Uitg. Noel, Erpe.