

Ik vertrouw op de Heer.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jules DE SMET

Echtgenoot van Mevrouw
Elodie KIEKENS.

Geboren te Erwetegem op 17 mei 1900 en godvruchtig overleden te Sint Antelinks op 11 november 1970, gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken.

De natuur heeft haar vruchten gegeven en gaat uitrusten na volbrachte taak.

Alle schoonheid schijnt verloren te gaan - maar we weten dat bij de eerste zonnestralen der lente weer alles herrijzen zal tot nieuw leven.

Zo gaat het ook bij ieder mensenleven.

Vader groeide op in een zeer godsdienstig huishouden, een sterke jongen in een groot gezin; hij stichtte zijn eigen gezin en samen met moeder werd er hard gewerkt voor de kost en opvoeding der kinderen. In de liefde van zijn kleinkinderen plukte hij de vruchten van zijn werk en toen de herfstwind van het leven kwam viel hij als een eerste blad en is niet meer opgestaan.

Jarenlang droeg hij de miserie van een slepende ziekte - bij de haard in de zetel heeft hij geleerd de wisselvalligheid van het leven en als de ziekte hem voorgoed neervelde heeft hij, gesterkt door de laatste sakramenten afstand gedaan van het leven dat hem zo dierbaar was.

Omringd van kinderen, moeder en kleinkin-

deren, de trots van zijn leven is hij zacht naar Ons Heer gegaan.

Maar door ons geloof in Christus weten wij dat Vader weer zal verrijzen tot nieuw onsterfelijk leven.

Dat is de troost die ons kristenen blijft als alles verloren schijnt.

Moge de Heer hem dan zijn zwakheden vergeven, en gelouterd door het lijden hem de eeuwige rust schenken.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Het is niet gemakkelijk "ziek te zijn"; vergeeft mij als ik het u soms wat te lastig heb gemaakt.

"Wie zijn vader en moeder eert" zal door God gezegend worden.

Gij mijn vrienden en kennissen, en allen die mij dierbaar waart, ik dank u om uw hulp en troost.

Moge het gebed over de dood heen ons verbinden, moge uw liefde voor moeder onverminderd voortduren, en mogen we elkaar na een vruchtbaar leven bij God voor eeuwig terugvinden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

†

Mevrouw Jules De Smet-Kiekens,
De Heer en Mevrouw Georges De Smet-De
Couck, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Arthur De Smet-De
Decker en kinderen,
De Heer en Mevrouw Gilbert Van Steenberghe-
De Smet, kinderen en kleinkind,
De families DE SMET, KIEKENS, DE SMET
en DE CLERCQ.

BEDANKEN.

Uitg. A. Vonck, Roeselaerstraat, St. Antelinks.