

Alleen wat God over ons oordeelt, in zijn ongekrenkte rechtvaardigheid, be-
waart blijvende waarde.



Wil met ons biddend, de herinnering
bewaren aan DE HEER

Louis, Julien DE SMET

*echtgenoot van Mevrouw
Adelaïde Norbertine Van Damme*

geboren te Oudenaarde op 10 februa-
ri 1904 en er zacht ontslapen, kort na
zijn verjaardag in het O. L. Vrouw
Ziekenhuis op 16.2.'76, gesterkt door
de sacramenten van de zieken.

Heer, onze God, Gij alleen kent
onze droefheid en de pijn in ons hart
om het heengaan van deze man, vader
en vriend. Gij weet hoe hij hield van
het leven, de natuur en de zijnen. Een
dankbare herinnering volgt dan ook
na de dood van een getrouwe echtge-
noot en goede vader. Zorg en kom-
mer voor het goede waren bij hem
als levensregel.

Louis was een naarstige en toege-
wijde arbeider. Steeds was hij be-
gaan met het geluk van zijn dierba-
ren, die dan ook in dankbaarheid hem
omgaven met liefde en genegenheid
gedurende de herhaalde ziekten. Door

al zijn lijden en kwellingen hoopte
hij op beterschap. Zijn levensmoed
was voor allen een les.

Dierbare echtgenote, heb dank voor
uw vele goede zorgen, voor uw toe-
wijding, voor uw steun een gans le-
ven lang. Pijn en verdriet is ook uw
aandeel geweest. Uw moed om ver-
der vreugde te brengen rondom U
zal mijn eeuwige vreugde zijn.

Beste kinderen, en kleinkinderen,
uw dankbare genegenheid en uw aan-
hankelijkheid waren mij steeds een
aansporing om nog meer te doen voor
uw aller geluk.

Laat de liefde sterker zijn dan de
dood en blijft mij steeds indachtig in
uw gebeden en zorgt voor moeder.

Ook mijn vrienden, het is geen af-
scheid, maar een tot wederzien.

Mevrouw Adelaïde-Norbertine
VAN DAMME, *zijn echtgenote*
De Heer en Mevrouw
Jules GEENENS-DE SMET
kinderen en kleinkind,
De Heer en Mevrouw
Marcel VAN HERPE-DE SMET
en kind,
De families DE SMET-WAMBERSIE
VAN DAMME-DHONDT.

danken voor de bliken
van genegenheid.