

« De Heer zal bij U zijn,
De Heer zal U bewaren ».

†

BID OM VREDE VOOR DE HEER

LUCIEN DE SMET

zoon van René en Clara VUYE,

geboren te Oprakel op 21 augustus 1936
en godvruchtig overleden te Gent in het
Akademisch Ziekenhuis op 7 maart 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Welke zin had het korte leven van Lucien
die wij nu gedenken? Wie in God gelooft
is zeker dat zijn leven niet te loor gaat.
Het is er te mooier voor. Er is « iemand »
die ons de waarheid leert. Die vinden wij
in de H. Schrift. In de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde zijn er geen tranen meer, geen
rouw, geen geweene, geen smart.

Lieve ouders, broers, zusters en familie,
een zware beproeving heeft mij en U ge-
troffen. Ik dank U hartelijk voor uw goede
zorgen en genegenheid. Het beste wat u voor
mij kunt doen, voor mij en voor u zelf is :
bidden en hopen op eeuwig leven.

« Midden in het leven
zijn wij door de dood omvangen.
Wie is daar die hulp ons biedt?

dat wij troost verlangen?

Dat zijt Gij, Here God alleen ».

« Midden in de dood zijn wij in het leven,
want Een breekt het brood om met ons
te leven ».

« In 't midden van ons leven vergaan wij
in de dood,

als Gij niet had gegeven uw Woord dat
adem bood.

Uw vrede staakt ons strijden, Uw licht
doorstraalt ons lot,

Toon in ons aardse lijden Uw wegen,
Heilige God ».

De families DE SMET-VUYE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel