



Dankbaar aandenken aan :

JUFFROUW

Maria DE SMET

geboren te Ename op 15 november 1914
en godvruchtig overleden te Ronse
op 17 april 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families :

DE SMET en BUYENS
danken U voor Uw gebed
en oprecht medeleven.

Namis op vrijdag 30 mei 1997 om 18.30 uur.

Tante,

Enkele dagen voor je dood spraken we nog over nieuw leven. Er was een lammetje bij ons geboren, vertelde ik. Precies één week na Pasen. We vonden het huilend in het gras. Moeder schaaap keek er niet naar om. We hielpen het lammetje bij zijn moeder, zeulden met melkflessen, aaiden en streelden het. 'Het is te hopen dat het mag blijven leven,' zei jij in je luie stoel. 'Ja,' zei ik.

Geen van ons beiden vermoedde dat jouw dagen geteld waren. Vroeger sprak je vaak over de dood. Je zei dat je er klaar voor was. En je vertelde over hen die je waren voorgegaan. Dat je ze niet vergeten was. Dat ze je nog steeds dierbaar waren. En dat je hoopte van hen terug te zien.

Uiteindelijk kwam jouw dood toch nog onverwacht. Te snel en brutaal, zodat we niet eens echt afscheid konden nemen. Toen je een laatste keer de ogen opende, fluisterde ik je nog enkele woorden toe. Dat ook wij je niet zullen vergeten. En dat er altijd iemand zal zijn op jouw weg.

Stefaan

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.