

Een moederhart is 't edelste geheim der natuur.

†

## ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

# Maria Zulma DE SMET

echtgenote van

## de Heer Hubert VEKEMAN

geboren te Parike, op 2 april 1903 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zarlardinghe, op 26 maart 1967, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Het is steeds hard en pijnlijk, wanneer men een geliefd wezen ziet heengaan. Maar wanneer een moeder, vele jaren te vroeg, door een langdurige en ongeneeslijke ziekte aan de genegenheid en de liefde van echtgenoot en kinderen wordt onttrokken, dan kunnen wij dit niet altijd op menselijk plan begrijpen. Waarom toch, Heer, mochten zij niet gelukkig zijn te samen? Diep geheim? Wij willen en mogen niet opstandig zijn, en met een gebroken hart knielen wij deemoedig neder voor Uw Goddelijke Wil, en betrouwend op Uw oneindige goedheid, bidden wij: « Uw Wil geschiede en niet de onze ».

— Zalig de vrouw, die kan terugblikken op een welbestede leven, in dienst van God, van haar gezin en van de evenmens.

— Het was haar grootste bekommernis, de kinderen christelijk zien op te groeien, zonder echter kwezel te zijn.

— Jarenlang heeft ze alles opgeofferd om haar ongelukkig-geboren-kindje zelf thuis op te voeden en de beste zorgen te verschaffen... tot ook het kindje in de Heer is ontslapen.

— Steeds was moeder thuis, Op elk uur van de dag en de nacht, was ze bereid haar echtgenoot en kinderen te verzorgen en bij te staan. Nooit was haar iets te veel.

— Haar geluk bestond er in, familie, vrienden of kennissen te kunnen helpen; in dienstvaardigheid heeft ze haar rijkgevulde leven doorgebracht.

— En toen plotseling de ongeneeslijke ziekte hardhandig en zonder genade toesloeg, toen heeft ze nog niets laten blijken en bleef ze deemoedig en christelijk haar lot aanvaarden. - Geen enkele keer heeft ze geklaagd - steeds dacht ze maar aan hen die ze niet meer zou kunnen helpen, die achterbleven...

Biddend is ze zacht naar de Heer teruggegaan.

Haar schone ziel ruste in vrede.

Beminde echtgenoot en kinderen, mijn vreugde, mijn troost en mijn fierheid, ik was zo gelukkig toen ge allen rondom mij waart. Heb ik veel voor u gedaan, ge hebt me veel teruggeschonken in een genegenheid en toewijding, die niets ontzagen. Blijft één onder elkander en zo zal moeders werk niet uitsterven. Bidt veel voor uw echtgenote en moeder. Zo verkrijgt ge de eeuwige rust voor uw overledenen, troost en moed op een eeuwig weerzien in de hemel.

---

---

— *Uw gebeden blijven een steun voor de overledene*

— *Uw blijken van deelneming een troost voor ons.*

De familiën DE SMET, VEKEMAN,  
BOUVART, VAN DEN BERGHE.

---

---

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde