

†

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Marie-Germaine DE SMET

weduwe van de Heer Remi DE TEMMERMAN

geboren te Roubaix de 26 december 1891 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het O.L. Vrouweziekenhuis te Oudenaarde de 7 december 1976, gesterkt door de Ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

Lid van K.A.V. Leupegem

Omdat haar leven onopvallend was, was het daarom niet zonder verdiensten. Als vrouw en moeder heeft ze haar gezin gediend en door het werk en zorgen bijgedragen om de wereld uit te bouwen volgens de opdracht haar door de Schepper gegeven.

In stille eenvoud, plichtsbewust, biddend en dankend voor de minste liefdevolle attentie leefde zij in vrede met God en de mensen en vond daarin haar diepste geluk.

Steeds gedurende vele jaren was ze omringd door de toewijding van haar dochter en de genegenheid van haar kinderen waarvoor ze steeds dankbaar was.

De parochiekerk was steeds haar kommer en veel steun heeft ze geschonken omdat haar kerk schoon zou zijn. God zal haar daarvoor rijkelijk belonen.

Wij haar kinderen danken om dit eenvoudig leven, gelouterd en gerijpt door vele jaren ziekte en hoge ouderdom. God, wij zijn dankbaar voor al het goede dat Gij ons door deze mens gegeven hebt en waardoor zij voor ons een blijvend teken is geworden van Uw liefde. Breng haar nu thuis in de vreugde van Uw Rijk, waaraan geen einde komt.

H. Amandus wij hebben betrouwen op U.

Heer en Mevrouw Medard DE TEMMERMAN-
ULENS,

Heer Gerard DE TEMMERMAN-BOSTYN,
Mevrouw Firmin VANDERLINDEN-DE TEM-
MERMAN, haar kinderen ;

Heer en Mevrouw Jacques DE TEMMERMAN-
FOUQUET, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Georges DE PESSEMIER-
DE TEMMERMAN en kinderen,
Mejuffer Marie-Madeleine DE TEMMERMAN,
Heer en Mevrouw René CARDON-VANDER-
LINDEN,
haar kleinkinderen en achterkleinkind ;

De families DE SMET, DE TEMMERMAN, DE
SMEDT, VAN DE PUTTE,

danken u voor de gebeden
en blijken van deelneming.

de bleeckere, oudenaarde