

Rust nu maar uit
je hebt je strijd gestreden
je hebt het met veel moed gedaan
wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Martha De Smet

echtgenote van de Heer
André Uitterhaegen

geboren te Hundelgem op 5 oktober 1932 en
godvruchtig overleden te Zottegem
op 9 februari 1994
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families De Smet-Uitterhaegen
danken u oprecht voor uw gebed en blijken
van medeleven

Er is zon
aan de andere kant
van de tuin der wolken
en lucht
en licht

Er is rust
aan de andere kant
van de brug der zuchten
geen pijn
geen verdriet

Er is dageraad
na de nacht
na het duister en de nevels

Er is zon
aan de andere kant
en Hij.

Mireille Hugaert

Lieve echtgenote, moeder, memé,
rust zacht en dank u voor alles.