

Voor al wie in U gelooft, Heer, wordt het leven
veranderd, niet ontnomen. (Prefatie)



Godvruchtig aandenken aan
de Heer

Maurits De Smet,

echtgenoot van Mevrouw

Zulma Dessomviele,

geboren te Boekhoute op 6 mei 1897 en er vroom
en sereen ontslapen in de Heer op 3 september
1973, ges'erkt door het Sakrament der Zieken.

Voorzitter van de Kerkraad.

"Wanneer wij elkaar beminnen, dan blijft God
in ons en is in ons de volmaakte liefde tot Hem"
(1 Joh. 4, 12)

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij onze
duurbare echtgenoot en vader gezondheid en
levenskracht geschonken, wijsheid en goedheid
gegeven in al de omstandigheden van zijn rijk
gevuul leven, blijde offervaardigheid in het be-
antwoorden van de roeping van zijn kinderen,
geduld en kristelijke aanvaarding van Uw heilige
wil in zijn laatste ziekte.

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij onze
duurbare overledene laten meewerken aan de
opbouw van Uw scheppingswerk. Hij hield van
de natuur en poogde steeds ze edeler te maken.
Onberispelijk in handel en wandel verwierf hij
de genegenheid van allen die met hem omgingen.

Zijn diep geloof, zijn wijsheid, werklust, recht-
vaardigheid en goedhartigheid zullen als een
zalvende herinnering blijven.

Om dit heerlijk leven danken wij God in onze
droefheid en bidden "Heer, neem uw dienaar op,
geef hem vrede en rust en onvergankelijk geluk."

Voor de betuiging van medeleven in
uw gebed, voor de vriendschap en
de waardering aan onze duurbare
overledene betoond, danken

Mevrouw Maurits De Smet - Dessomviele,
Heer en Mw Astère De Backer - De Smet,
Eerwaarde Zuster Godelieve De Smet,
Eerwaarde Heer Jozef De Smet,
Heer en Mw André Van Driessen - De Smet,
Heer en Mw Georges Geirnaerd - De Smet,
Heer en Mw Achiel De Smet - De Naeyer,
Ingenieur en Mw Hugo De Smet - Goethals,
De families De Smet, Dessomviele,
De Bock en De Smet.

drukk. J. De Smet, Boekhoute.