

†

BID VOOR MIJNHEER

## OMER DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

**ALINE DE DEYN**

geboren te Strijpen, op 13 maart 1898 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisa-  
beth te Zottegem, op 9 december 1975, ge-  
sterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

OPGEEIESTE 1914-1918.

Het leven van de mens is een strijd: de  
aarde een tranendal met ziekten en pijnen;  
maar ik stel mijn volkomen vertrouwen op  
God omdat Hij alleen mijn zaligheid beoogt.

Tot U, o Heer, zijn mijn ogen gericht, op  
U, vertrouw ik, mijn God, Vader der barm-  
hartigheden; naar de omvang uwer goeder-  
tierenheid en de menigte uwer ontfermingen,  
blik op mij neder en verhoor het gebed van  
uw dienaar; voer mijn ziel onder het geleide  
van uw genade langs de weg van de vrede  
naar het Vaderland van de eeuwige heerlijk-  
heid.  
(Nav. v. Chr.)

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie-  
leden, vaartwel, ik dank u voor alles wat ge

voor mij gedaan hebt, en dat is veel. Ik ga  
niet naar de dood maar naar het leven; de  
dood is een overgaan naar de Vader, en de  
liefde is sterker dan de dood; tonen wij de  
tiefde door wederzijds gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

---

Mijnheer en Mevrouw Paul HEMERIK-DE SMET,  
Mevrouw Freddy SLOCK(†)-DE SMET,

Mijnheer Eric SLOCK,  
Jongejuffer Erica SLOCK,  
Jongejuffer Nancy SLOCK,  
Jongejuffer Tania SLOCK,  
Jongeheer Jarnick SLOCK,

De families DE SMET, DE DEYN, FLAMANG  
en DE PELECYN,

danken U voor uw blijken van innige  
deelneming.