

Geloofd zij Jezus-Christus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Petrus - Jozef DE SMET

zoon van wijlen

Petrus en Melanie VAN DER STICHELEN

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 20 augustus
1897 en aan de gevolgen van een ongeval over-
leden in de kliniek te Opbrakel op 12 december
1970, gezalfd met de H. Olie.

Weer eens was er een week voorbij. En na een week van bezigheden allerlei, is men blij voor de vrije uren die men dan heeft voor de verpozing en de rust, ja, ook voor de ontspanning; het zijn toch de uren dat men zo graag zijn vrienden opzoekt en bij bekenden teruggaat.

Die vrije uren werden echter voor onze duurzame overledene, door een smartelijk ongeval, zo plots en onverwachts ingekort.

Eens te meer is het ons weer overduidelijk : De mens wikt, maar God beschikt. Gelukkig daarom de mens die de plotse dood niet hoeft te vrezen, want zo plots en zo onverwachts kan de dood ook voor ieder van ons op ons toetreden.

Gelovig met de kerk, dat de dood niet het einde is maar het nieuwe begin van eeuwigheid zonder einde, bidden we daarom ook samen met de wereldkerk : Heer, Gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw. Dat geloven we en op dat woord vertrouwen we.

Neem nu onze dierbare overledene op in uw barmhartigheid en schenk hem nu eeuwige rust en vrede.

Beminde familie, vrienden en geburen, ik dank u voor uw genegenheid en uw goedheid. Bidt voor mij dat God mij genadig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Om uw vroom gebed en uw medevoelen danken U :

De families **DE SMET, VAN DER STICHELEN,**

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.