

Wij weten dat God alles ten goede leidt voor
hen die Hem liefhebben (Rom. VIII, 28)



Verleen een vroom gebed aan de ziel
van Mijnheer

Pius DE SMET

Echtgenoot van Mevrouw
Zoë SOLEME

geboren te Godveerdegem de 5 oktober 1879,
er overleden de 10 december 1961, bediend met
de H. Rechten en de Pauselijke zegen.
Hij was lid van de gilde "Zoete Naam Jesu".



Gods wegen zijn wonderbaar : vier maand ge-
leden ontving zijn echtgenote de genademiddelen
van de H. Kerk, en stond weer op. Nu is hij heen-
gegaan, op weg naar de Zaligheid.

Wij hebben hem allen goed gekend : eenvoudig,
voorkomend, hartelijk, iedereen's vriend. De weg
naar de kerk lag hem ter harte, zolang zijn ge-
zondheidstoestand het toeliet.

Een stoere werker is het ook geweest, die voor
geen moeite terug deinsde als het ging voor het
welzijn van zijn vrouw en kinderen.

Mijn dierbare echtgenote, lieve kinderen en
kleinkinderen, God weet, — en gij ook weet het —
hoe ik van u allen hield : wij kwamen immers best
overeen. Nu moeten wij in voesling blijven door
gebed en offer : gij, om mij te helpen ten Hemel,
— ik, om Gods zegen over u te bekomen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Mevrouw Zoë SOLEME zijn echtgenote
Mr & Mw Achiël DE DECKER-DE SMET en kin-
deren

Mr & Mw Alois BEERENS-DE SMET en kinderen
zijn kinderen en kleinkinderen
De Familiën DE SMET, SOLEME, VAGENHENDE
en VAN MELCKEKEKE.

danken Ued. oprecht voor de blijken van
kristene deelneming.

Drukk. V. Ruyskensvelde-Bogaert Godveerdegem