

„Wie vader voor ons is
weten wij met ons hart.”



Aandenken aan het leven en sterven van
de heer

Germain De Smet Van Damme

echtgenoot van
Simonne De Smet

geboren te St.-Maria-Oudenhove op
6 december 1912 en overleden te Halle
op 31 mei 1990.

Wij zullen je missen vader.

Moeder, al je kinderen en kleinkinderen,
familie, buren en vrienden. Waar je voorbij
kwam spreekt alles van leven. Waar jij
niet kon planten of zaaien, was reeds was-
dom en die genoot ook je zorg en onder-
houd.

„Ons groot gezin” wat je zo fier kon
zeggen, groeide op en kon leven dank zij
jou en moeder.

Het werk in de volle natuur, het park van
de Top-Bronnen was je trots. Bomen en
struiken, planten en vogels blijven ons
vertellen hoe je van het leven hield. Ieder
van ons heeft dit stukje liefde van U
meegekregen.

De zorgen van het leven gingen aan U en
moeder niet voorbij. Samen heb je ze ge-
lovig gedragen.

Je kon ook genieten van alles wat feest

en vreugde was. Uw gouden feest vorig
jaar was als een kroon op 50 jaar zorgend
en gelukkig leven.

In de Kerstnacht werd je echt ziek. Nieuw-
jaarsdag thuis was zo goed met iedereen
samen en toch voelden wij: dit is de
laatste keer!

In de Paasnacht wou je niet weten hoe
ernstig het was. En 's morgens reed je met
moeder de weg naar de kerk, „onze Pasen
houden”. Toen ging het heel snel. Erg
ziek, kliniek, onmacht, moeite, maar: „ik
zal alles nemen zoals het komt”. Je wou
naar huis. Dit is nu gebeurd. Vader, nu
ben je voor altijd THUIS. Ook in elk van
ons woon je, leef je verder. Nu, met
Pinksteren, dragen we ook jouw goede
geest in ons mee.

Je zult niet eenzaam zijn. We gaan je li-
chaam toevertrouwen aan de aarde, zacht
om te rusten, met sterren 's avonds en
bomen die tijdeloos wuiven ieder uur.

Onze dank tegenover jou, vader, ligt in
het geloof in de belofte dat je verder blijft
leven over alle grenzen heen.

Je zult niet eenzaam zijn, wij blijven van
je houden - de vogels blijven zingen - de
bloemen blijven bloeien.

De families

De Smet Van Damme, De Smet,

De Tandt en Van Hoeke

danken U voor Uw gebed en medevoelen.

Uitg. Holderbeke, Ophasselt - (054) 50 21 70
Begraaf. Haustraete-Ritserveldt, Steenhuize