

«Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen noch heerschappijen, heden noch toekomst, geen krachten, hoogte noch diepte, noch enig ander scheepsel bij machte is ons te scheiden van de liefde Gods, die is in Kristus Jezus, onze Heer».

†

BID OPDAT DE HEER ZIJN EEUWIGE LIEFDE
SCHENKE AAN MEJUFFER

Simonne De Smet Van Damme

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 31 december 1939
en bij ongeval overleden te Ophasselt
op 13 juli 1963,

in haar laatste ogenblikken gesterkt met het
Sakrament der zieken.

Kajotster.

†

Het heeft de Heer behaagd Simonne tot Zich te roepen. Hij heeft zich niet vergist : zij is gewillig tot Hem gegaan, al voorzag ze niet dat die kleine reis haar eeuwige zou geworden zijn, al heeft moeder niet voorzien dat ze deze maal met het woord «God zegene en beware U» haar dochter voorgoed aan haar Meester zou toevertrouwen. Wat de Heer vraagt, is niet te voorzien. Des te schoner is de overgave die wij tonen bij het aanbieden van dit jonge leven.

De Heer heeft zich veeleisend getoond. Wellicht heeft Hij haar veel gegeven. Wanneer Hij in de persoon van Simonne een stuk van ons hart heeft ont-rukt, hebben wij Hem ook het schoonste van ons-zelf gegeven. Al het geld van de wereld kan ons geen troost genoeg geven, alleen het Hart van Jezus kan de leegte in ons binnenste vullen.

Simonne, vandaag nog hangt er over velen treurnis om uw heengaan. Men heeft gedacht u goed op weg te zetten en voor te bereiden op een gelukige toekomst hier beneden. Maar zonder dat men het wist heeft men u op de hemel voorbereid.

Werp gij voortaan een sprankel vreugde waar zwaarmoedigheid hangt en wanneer aardse zorgen ons bekommeren, moge uw aanwezigheid bij de Heer in ons het heimwee naar hierboven doen doorbreken.

Laat ons smeekgebed
zo vragen wij U, Heer,
aan de ziel van uw dienaars Simonne
ten goede komen,
ontsla haar van alle zonden
en maak haar aan uw verlossing deelachtig.
Hart van Jezus, Huis van God en poort van de
hemel, ontferm U over haar.



De Families

DE SMET VAN DAMME,
VAN GEYT,

danken U om uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove